

## VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

**Naam:** Arie Dirk Paap

**Geboortedatum:** 5 november 1949

**Geboorteplaats:** Rotterdam

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

Mijn naam is Arie Paap, ik ben 71 jaar, anderhalf jaar geleden mijn liefhebbende echtgenote verloren, 46 jaar getrouwd, dochter en kleinkind en nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Ruim 36 jaar ondernemer in het logistieke gebeuren, vele mensen een toekomst geboden.

Ik ben hier bij BPOC om een verklaring af te geven omdat ik zwaar buitenproportioneel mishandeld ben bij politieoptreden op 17 januari 2021 te Amsterdam tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Het begon eigenlijk in Den Haag op het Malieveld, op 4 september 2020: daar probeerde een politieruiter mij ondersteboven te rijden. Om mij in veiligheid te brengen greep ik heel kort de teugels vast; ik kan met paarden omgaan. 20 minuten later werd ik gearresteerd en ik werd vijf uur lang vast gehouden in een grote bus in een ruimte van 90 bij 90 centimeter, iets wat niet mag en kan, deze is alleen voor het vervoer van gevangenen die verplaatst worden en daar zit men niet langer dan 2 uur in van de ene naar de andere penitentiare inrichting. Ik heb hiervan nooit een proces-verbaal van mogen ontvangen en er is nooit mij een dagvaarding hiervoor uitgereikt.

Ik was zondag 17 januari op het Museumplein bij een betoging voor Vrijheid Liefde en Verbinding en tegen de absurde corona noodmaatregelen.

Mijn gehele sociale leven is afgepakt en zo ook voor velen die hier aanwezig waren. Geen ontbijtje meer bij Bakker Bart. Hardlopen is mijn hobby. Geen city runs, voetbal kijken bij vereniging, geen sauna bezoek of een brunch bij Van der Valk enz. enz. Dit alles door de onzinnige noodmaatregelen. Je bent gegijzeld door dit kabinet. Dit was de reden dat ik op het Museumplein aanwezig was en velen met mij: voor onze Vrijheid zodat wij weer ons sociale leven kunnen oppakken!

Toen ik en mijn demomaatjes aankwamen op het Museumplein stond het vol met ME'ers in reluitrusting, politieruiters te paard en twee waterkanonnen. Ik had op voorhand al een heel naar voor gevoel erbij.

Bij het Rijksmuseum stonden jongeren aan de ene kant van de straat en aan de andere kant ME'ers in gelid. Ik zag dat op een gegeven moment bakstenen door de lucht achter de jongeren vandaan werden gegooid richting ME. De personen die dit deden liepen daarna weg naar een blauw politiebusje, en stapten daar in, met een nummer hierop: R001. Het bleken zogenaamde romeo's te zijn. (Tegenwoordig geen nummer meer op de politieauto's. Waarom als je niets te verbergen hebt?)

Dit was tevens het sein om de ME te legaliseren om zeer hardhandig op te treden. Op een gegeven moment werd er een noodverordening omgeroepen dat de betogers het Museumplein moesten verlaten zonder geldige redenen. Dit noodbevel heb ik niet gehoord, maar ik liep mee met de massa richting Concertgebouw aan de andere kant van het Museumplein. Het Museumplein werd letterlijk schoongeveegd door politie en ME en demonstranten weggespoten

met waterkanonnen. Dit gebeurde op een paar duizend mensen die vredelievend op het Museumplein waren en totaal niets verkeerd deden.

Ik verliet met mijn bevriende medebetogers het Museumplein in een lange stoet. De videobeelden (zie video DJI\_0184) bevestigden dit duidelijk.

Opeens kreeg ik van een politieruiter van achteren klappen met een knuppel op mijn hoofd, gevolg veel pijn en verward (zie video NH Nieuws en videoclips daaruit). Het bleek later dezelfde politieruiter als die uit Den Haag op het Malieveld te zijn, waar ik een aangifte wegens mishandeling/poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, poging tot doodslag, tegen had gedaan. Duidelijk een wraakactie: bevestigd door videobeelden en geluidsfragmenten daarbij (zie en luister op helmcamera video MVI\_0100\*). Later in een gesprek met één van zijn collega's in deze video, waarin deze politieruiter verkapt aangaf mij opzettelijk te hebben geslagen, met de woorden: "ik zag die man van het Malieveld, die heeft nu pijn", en meteen daarna zei hij, "de kakkerlak." Dit was een regelrechte poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel: een ambtsmisdrijf. Ik heb hier zichtbaar een litteken aan over gehouden op mijn hoofd!

Ik was op dat moment verward en verdoofd door de harde klap, voelde later de pijn. Deed beide handen omhoog van de pijn, en kwam daarna tussen en achter de paarden en de ME, liep naar de ME'ers en ik riep "vinden jullie dit normaal", zij sloegen mij met de lange lat een paar keer waarbij ik zelfs kwam te vallen. Er gebeurde zoveel dat ik u verwijst naar de videobeelden (zie video DJI\_0184\*) welke door de politiedrone gemaakt zijn en welke bij deze verklaring zijn gevoegd. O.a. lag ik weerloos op de grond waarbij mij ernstig letsel is toegebracht door een ME-er met buitenproportioneel geweld met name door klappen op mijn armen, mijn knie en doelbewust op mijn hoofd terwijl ik op probeerde te staan (zie video DJI\_0184\*). Dit alles heeft een grote open hoofdwond (zie videobeelden en foto's in de internationale pers) bij mij veroorzaakt. Ik werd per ambulance met zwaailicht afgevoerd naar het OLVG te Amsterdam, bang voor hersenletsel.

Zelfs Amnesty International heeft naar aanleiding hiervan Nederland gewezen op het ontoelaatbare en gewelddadig gedrag welke door politie eenheden bij de vele demonstraties werd toegepast, met als hoogtepunt Malieveld 14 maart, dit wil toch wel wat zeggen. Ook in internationale media kreeg dit disproportionele geweld de aandacht.

Drie weken later op 11 februari 2021 werd ik onverwacht door een arrestatieteam van huis opgehaald, en gearresteerd. Dit kan en mag uitsluitend bij vermoedens van geweldpleging, wapens en explosieven. Zie video welke gemaakt is door mijn buurvrouw. Arrestatie Arie 11 febr.21 10.45

Het gevolg enorme imagoschade in mijn appartementencomplex omdat het arrestatieteam bij alle appartementen aangebeld had, waarbij vele bewoners toekeken.

Handboeien veel te strak om: blijvend letselschade opgelopen, rechterhand daarna gevoelloos door te strak zittende handboeien, ondanks mijn verzoek om deze wat minder strak te doen, geen gehoor aan gegeven!

Volgens advocaat een nacht onnodig in cel doorgebracht. De politie had mij ook de volgende dag kunnen uitnodigen om een verhoor af te nemen.

Op het politiebureau en cellencomplex Elandsgracht Amsterdam 's-morgens om 09:00 uur vanuit mijn cel met spoed in ziekenwagen naar het OLVG gasthuis gebracht vanwege een lichte hartaanval. In de middag alsnog een verhoor afgenomen.

Alles bij elkaar heb ik heel veel over mij heen gekregen, nog steeds moet ik hier aan terug denken!  
Ik heb zowel last van fysieke als wel psychische problemen.

Leiderdorp

1 mei 2021

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Arie Paap

.....

Drs. Pieter Kuit