

VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

Naam: Eibert Erwin van Boven

Geboortedatum: 15 juni 1968

Geboorteplaats: Oldebroek

Beroep: voormalig reservist Nationale Reserve

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

De Nationale Reserve is in feite de flexibel inzetbare capaciteit van Defensie. Wij kunnen in bepaalde gevallen worden opgeroepen. Mijn rang was sergeant-majoor. Mijn functie was compagnie sergeant majoor. Ik werd meestal opgeroepen om bijvoorbeeld bepaalde evenementen, zoals Nuclear Security Summit, te beveiligen. Ook werden wij opgeroepen om bijvoorbeeld dijken te beveiligen. Ik deed deze dingen naast mijn gewone werk.

Mijn motivatie om reservist te worden was het feit dat ik dienstbaar wilde zijn aan de maatschappij. Ik wilde al militair worden sinds mijn kindertijd. Om medische redenen kon ik geen beroepsmilitair worden, maar ik kon wel reservist worden. Dit werk heeft mij altijd in het bloed gezeten.

Ik heb inmiddels ontslag genomen. De reden daarvoor gaat eigenlijk terug naar 1984. Er zijn toen ongelukken gebeurd met mortiermijnen. Er zijn toen tijdens een oefening bepaalde dingen verkeerd gegaan, die onder het tapijt werden geveegd. Al vanaf jonge leeftijd was ik een kritisch persoon. Er vielen mij dingen op die niet klopten. Ik merkte dat de overheid niet altijd de waarheid vertelde. Toch wilde ik graag militair worden.

Op dit moment kan ik niet meer uit de voeten met de beloften die ik heb gedaan toen ik militair werd. Ik verwijs hier naar de brief die ik u heb toegestuurd waarin ik mijn ontslag als militair toelicht. Ik word door de overheid aan een bepaalde mate van integriteit gehouden die zij zelf niet tentoonspreiden. Ook de Koning gedraagt zich niet naar de uitspraken die hij eerder gedaan heeft over de coronacrisis. De huidige situatie heeft mij veel slapeloze nachten en tranen gekost.

Ontslag nemen was voor mij echt een rouwproces. Ik heb het liefste wat ik deed moeten afstaan, wat niet makkelijk is. Echter, als christen wil ik ook verwijzen naar Spreuken 31:8: *Maar jij moet spreken voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Jij moet opkomen voor het recht van mensen die vertrappt en uitgebuit worden.*

Ik heb mijn ontslagbrief via de mail naar zo'n drieduizend reservisten gestuurd. Ook heb ik mijn besluit medegedeeld aan mijn leidinggevenden. Mijn kapitein heeft mij toen medegedeeld dat ik op non-actief gezet zou worden. Onder normale omstandigheden zou er sprake zijn van een opzegtermijn. Hogerop in de organisatie was men niet blij met de manier waarop ik mijn ontslag had ingediend. Ik ben hier gewoon mee akkoord gegaan. Ik had rekening gehouden met deze mogelijkheid en ik had van tevoren ook juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk heb ik bericht gekregen dat ik eervol ontslagen zou worden.

Ik heb mijn ontslagbrief ook naar alle leden van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, omdat ik vond dat zij moesten weten dat zij eigenlijk de redenen waren waarom ik ontslag heb moeten nemen.

Ik heb altijd verondersteld dat grondrechten in steen verankerd stonden. Echter, toen ik mij hiermee ging bezighouden en mij in de Grondwet ging verdiepen, kwam ik erachter dat grondrechten eigenlijk vrij arbitrair kunnen worden ingeperkt.

Wat zich de afgelopen twee jaar heeft afgespeeld, heeft mijn wantrouwen jegens de regering in een stroomversnelling gebracht. Dhr. Rutte heeft mijns inziens de geest uit de fles gehaald. Er zijn drie dingen die ik de overheid het meest kwalijk neem:

1. Er wordt tweedeling gezaaid in de maatschappij. Vervolgens wordt Defensie gebruikt om escalaties te verhelpen. Dat was de grootste reden om meteen ontslag te nemen: ik wil niet tegenover mijn medeburgers komen te staan.
2. Angst wordt met opzet aangejaagd.
3. Kinderen wordt een zorgeloze jeugd afgepakt. De volgende generaties worden opgezadeld met de economische schade.

U vraagt mij of ik wel eens op demonstraties kom. Ik doe dat inderdaad wel eens, omdat ik dat zie als een grondrecht. Ik ben bijvoorbeeld in uniform naar de recente demonstratie in Brussel gegaan. Dat deed ik omdat ik nog steeds de behoefte voel om te dienen. Ik wilde een soort buffer vormen voor de andere demonstranten. Ik denk dat het meerwaarde had dat ik in uniform was. Daardoor is het mogelijk om dingen in goede banen te leiden.

U vraagt mij wat ik vind van de kritiek op (oud-)militairen die in uniform naar demonstraties komen. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn/haar eigen mening. Ik vind het wel jammer wanneer mensen op bepaalde manieren worden weggezet. Dat lijkt nu te gebeuren.

In de media wordt gesuggereerd dat militairen die op demonstraties aanwezig zijn, tegenover de politie komen te staan. Dat is een indruk die ik niet deel. Ik persoonlijk ben daar vooral aanwezig om te kunnen helpen en zaken in goede banen te leiden. Het helpt daarbij om in uniform te zijn.

Ik heb op mijn ontslagbrief een reactie ontvangen de SGP, waarin gevraagd werd wat voor mij nou de crux was. Het antwoord daarop is dat ik mij vooral niet kan verenigen met het totale gebrek aan integriteit. Er wordt ronduit gelogen. Ik vraag mij af hoe dhr. Rutte 's nachts kan slapen en in hoeverre hij waarde hecht aan de eed die ministers moeten afleggen wanneer zij in dienst treden.

Ik wil nog toevoegen dat het mijn mening is dat de pers een zeer kwalijke rol speelt in dit verhaal. Wat betreft mijn collega's van Defensie vraag ik mij af hoe zij, ook met het oog op de opleidingen die wij hebben gevolgd, niet kunnen inzien dat wat er momenteel gaande is niet klopt. Ook is het mijn mening dat de Koning zich niet houdt aan de eed die hij heeft moeten zweren bij zijn aantreden in 2013. Wij horen in deze tijd zeer weinig van de Koning, wat mij erg teleurstelt. Naar mijn mening kan hij deel zijn van het probleem of deel zijn van de oplossing. Als hij zich niet uitspreekt, is hij deel van het probleem.

Leiden
5 februari 2022

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Eibert Erwin van Boven

.....

Pieter Kuit