

VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

Naam: Marianne Willemijntje van Barneveld

Geboortedatum: 3 oktober 1956

Geboorteplaats: Ede

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

Op 24 januari 2021 waren wij aanwezig op het Museumplein. Dit n.a.v. de voor ons verstreckende gevolgen van vrijheidsberoving door het huidige inmiddels demissionaire kabinet.

Ikzelf, Marianne Nugteren van Barneveld, had voor de gelegenheid in de buurt om witte kleding gevraagd, voor mij was het heel duidelijk dat ik onschuld wilde uitstralen. In verband met deze activiteit waren wij pas om 15.00 uur bij het Museumplein, waar wij, nadat een ontzettend groot aantal bereden politie het Museumplein overtrok, ons aansloten bij een groepje van ongeveer 30 mensen, die allen gewoon op de grond zaten, vreedzaam. Ongeveer een uur hebben we daar gezeten zonder toezicht. Daarna werden we omsingeld door in eerste instantie ME, wat later afgeschaald werd naar wat leek politie. Op een gegeven moment werd er buiten het cordon, waar wij ook niet meer uit mochten, een eenling zonder reden met een gummiknuppel geslagen. Ik ben daarvoor gesprongen, mijn man en nog een man hebben mij net voordat ze mij met diezelfde gummiknuppel wilden slaan ertussen uitgehaald. Na dit voorval keerde eigenlijk de rust weer.

Op een gegeven moment werden we gesommeerd te vertrekken en ik gaf aan dat ik daar niet voor niets was. Dat wat mij betreft 13 van de 30 mensenrechten geschonden worden en heb dat laten lezen.

Toen werden we met de ongeveer 18 man die toen nog over waren naar een cellencomplex gebracht. Met een niet geblindeerde bus. Op het laatst werd er ook nog een geboeide minderjarige jongeman in onze bus gebracht, waarschijnlijk net zo onschuldig aan alles behalve niet vertrekken op commando. Bij het cellencomplex voorbij de Bijlmer werd er gevraagd of er nog iemand van de politie bij de bus moest blijven. Ik gaf aan dat we geen van allen van plan waren voortijdig te vertrekken. Helaas had ik in de consternatie van het hele proces (zoeken van kleding, reisklaar maken van Groningen naar Amsterdam) mijn portemonnee met daarin mijn rijbewijs vergeten, welke achteraf gewoon in de auto in de parkeergarage lag.

Mijn man moest in de bus blijven, ik moest richting cellencomplex. Ik heb nog aangegeven dat ik samen met mijn man wilde zijn, maar dit werd geweigerd. In de bus heeft mijn man zijn proces verbaal ondertekend. Ikzelf werd tot onder mijn voetzolen gefouilleerd, er was zelfs nog iemand die mij mijn kettinkje en oorbellen uit wilde laten doen, uiteindelijk hoefde dit niet.

Er was iemand die zei dat ik wel wilde vertellen wie ik was en al mijn gegevens werden gevraagd, naam, adres, geboortjaar, geboortemaand, geboortedag. Er werd gevraagd of ik een advocaat wilde, dat heb ik met ja beantwoord en dat ik dan toch niet kon betalen en dat dat dan een prodeo advocaat moest worden. Maar de hulpofficier zei dat bij een klein vergrijp, ongeoorloofd op het Museumplein zijn, je de advocaat zelf moet betalen. Wilt u nog steeds een advocaat? Ja, ik wil een advocaat. Toen werd er gevraagd of ik het nog even wilde ondertekenen, ja, maar ik wil wel even zien wat ik onderteken. Bovenaan, waar mijn personalia hadden moeten staan was niets ingevuld, dus ik gaf aan dat mijn gegevens er niet eens op stonden. Nee, dat deed meneer later. Ik heb hem gevraagd dat ter plekke te doen. Nee, hij ging dat later doen. Ik zei dat ik dat zelf dan wel even wilde doen en met dat ik de pen wilde pakken viel deze op de grond, werd weer opgeraapt en nee, het was niet de bedoeling dat ik dat zelf deed. Toen heb ik geweigerd te ondertekenen.

Daarna werd ik weer vrijgelaten. Bij aankomst bij de bus meldde ik in paniek dat ik wel gezegd had een advocaat te willen tegen mijn man. We moesten nog een heel eind lopen en met de trein om weer bij de auto te komen en konden niet meer voor de avondklok thuis zijn(toen nog 21.00 uur). Mijn man stelde voor om dan maar in een hotel te gaan, maar wij zijn nog een boete riskerend, maar niet gekregen, naar huis gegaan. Twee hele dagen heeft het ons gekost om weer bij te komen van alle consternatie van ME, politie, bereden politie en alle onmenselijke behandeling. Heel langzaam zijn we weer opgekrabbeld. Vandaag kreeg mijn man een boete van 500 euro voor zijn VREEDZAME aanwezigheid op het Museumplein. Volgens ons is het ons grondrecht te demonstreren of zoals het ondertussen al genoemd werd koffie te drinken. Wij zagen op de laatste video van Kla TV van 19 april onszelf terug, ik geheel in wit gekleed, met donkere stukjes op mijn sportschoenen. Ik stap net uit, om voor de man die met een gummiknuppel geslagen wordt, te springen, die direct daarna te zien is.

Leiderdorp

1 mei 2021

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Marianne van Barneveld

.....

Drs. Pieter Kuit