

VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

Naam: Maria Christina Pelgrom

Geboortedatum: 4 januari 1959

Geboorteplaats: Amsterdam

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

Op 21 februari was ik op het Museumplein in Amsterdam. Ik ga daar op persoonlijke titel koffie drinken. Dit doe ik om aan te geven dat ik het niet eens ben met de maatregelen die onze gezondheid en ons geluk schaden en ons onze vrijheid afnemen. Je mening laten horen is een grondrecht. Ook dat is ons afgenomen. Demonstraties worden verboden, de ME wordt ingezet tegen vredige mensen met hartjes.

Mevrouw Halsema zegt het zelf in een filmpje wat ik heb bewaard op mijn mobiel. Demonstreren is een recht. Je hoeft het niet eens aan te vragen. Helaas lijdt mevrouw Halsema, net als dhr. Rutte, aan geheugenverlies, en zet zij grootschalig agressief politie en ME in. Met schilden, knuppels, honden en paarden, en waterkanonnen.

Ik was daar dus aanwezig op 21 februari. Met een gele paraplu waarop hartjes en vrijheid, liefde en democratie stonden. De ME begon de mensen op te drijven, het veld leeg te vegen. Ik ben aan de zijkant van het veld gaan staan. Er was een groep mensen die gingen zitten. Heel dapper. Ik voel diep respect voor hen. Zelf ben ik iets minder dapper en ging dus aan de kant.

Vandaar zag ik hoe de politie in een cirkel om de zittende demonstranten heen stond, en hoe de ME met paarden in een soort van draf in een cirkel om de zittende mensen heen liep. Iets daarbuiten stond een politiebusje waar aan de linker voorkant 2 agenten stonden. Ik liep naar de agenten toe omdat ik ze wilde vragen of ze het zelf niet zeer intimiderend vonden en agressief om met paarden om zittende mensen heen te lopen. Ik heb dit niet kunnen vragen, want toen ik bijna bij de agenten was, brak een paard uit de cirkel en kwam op het busje af. De twee agenten vluchtten om het busje heen en ik vluchtte de andere kant op om het busje heen. Ik liep dus aan de rechterkant van het busje. Het paard, en dit weet ik van getuigen, waaronder een vriend die het heeft zien gebeuren, keerde en ging mij achterna. Ik ben vanuit mijn rug overreden door het paard. Ik klap gestekt voorover en het paard gaat over mij heen. Op het filmpje is duidelijk te zien dat de berijder het paard bewust over mij heen stuurt. Het gras naast mij was nagenoeg leeg en om mij te raken moest het paard bijna langs het politiebusje schuren. Ik heb inmiddels van veel mensen gehoord dat een paard NOOIT uit zichzelf over een levend wezen heen zal gaan. De ruiter die achter het paard dat mij overreed reed wendde zijn paard wel om mij heen. Hoewel veel agenten het moeten hebben zien gebeuren heeft geen enkele agent hulp geboden of zich om mij bekommerd. Volgens mij is doorrijden na een aanrijding terecht strafbaar. Maar voor de politie lijken andere regels te gelden.

Het publiek heeft mij overeind geholpen en aan de kant op een bankje gezet. Onderweg tikte iemand nog op het raam van een politiebusje of ze een stoel hadden en of ze een ambulance wilden bellen. Dat kon niet, zeiden ze, en draaiden hun raampje weer dicht. En er is ook door een agent gemompeld dat ik daar dan maar niet had moeten staan. Uiteindelijk heeft iemand uit het publiek een ambulance gebeld. Zij hebben naar mijn voet gekeken en dachten dat hij gebroken was. Dan zou ik mee moeten met de ambulance naar het ziekenhuis. Dat wilde ik niet. Ik ben met mijn vriend naar huis gegaan. De volgende dag toch naar mijn huisarts en het ziekenhuis gegaan. Er is een foto gemaakt. Er bleek een stuk van mijn (halles) bot afgebroken en de banden gescheurd. Ik kreeg gips en krukken, die ik niet kon gebruiken omdat mijn linkerarm en schouder heel pijnlijk waren. Ik kon niet leunen op de kruk of mijn arm gebruiken.

Uiteindelijk heb ik 1 week gips en 5 weken een brace gehad om mijn voet. En 4 weken pijn aan mijn arm, schouder en nek en vanuit mijn nek dagelijks hoofdpijn. Ik heb nooit hoofdpijn.

Het gaat gelukkig nu, 26 april, weer stukken beter met mij. Hoewel mijn voet wel geslonken is, is hij nog steeds dikker dan normaal.

Ik heb aangifte gedaan van het gebeuren bij het meldpunt veiligheid en integriteit van de politie.

Leiderdorp

1 mei 2021

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Marja Pelgrom

.....

Drs. Pieter Kuit