

## VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

**Naam:** Marloes Loos

**Geboortedatum:** 30 oktober 1973

**Geboorteplaats:** Giessenburg

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

Op bijgaande aangifte van de mishandeling kreeg ik een brief van de politie dat ze geen tijd hadden voor verder onderzoek. Het is geseponeerd. Dit terwijl de politiebusjes dagelijks veel tijd hebben om door onze woonplaats te rijden om winkels te controleren of ze de coronamaatregelen wel naleven. Maar dat even terzijde.

Wat betreft mijn ervaringen op het Malieveld en Museumplein kan ik daarover het volgende vertellen.

Ik ben meerdere keren aanwezig geweest bij verschillende demonstraties voor de vrijheid en democratie. Dit omdat ik mij direct vanaf vorig jaar maart/april grote zorgen maak om de vrijheid en toekomst van onze kinderen, onze hele maatschappij, onze planeet en de mensheid in z'n algemeen.

Vorig jaar juni ben ik voor het eerst op het Malieveld geweest. Dat was mijn eerste demonstratie ooit. Ik was al een paar maanden aan het onderzoeken waar mijn grote zorgen nou vandaan kwamen. Iedere vezel in mij zei dat dit coronaverhaal niet klopte en na steeds meer filmpjes, artikelen en eigen ervaringen was ik ervan overtuigd dat mijn gevoel klopte.

Omdat ik meer wilde doen dan me alleen bij vrienden en op social media uit te spreken wilde ik graag iets doen en met mijn aanwezigheid de demonstratie en sprekers steunen.

Echter binnen 30 minuten escaleerde de boel al. Terwijl ik nog stond te praten met een kapster en andere ondernemer kwamen er al politiepaarden aan die ons richting de ME dreven en bijna onder de voet liepen. Ik kon tijdig tussen een paar motoragenten door glippen buiten de cirkel die bij elkaar gedreven werd als vee richting het CS waar nog meer ME hen opwachtte. Een goede vriend, ook ondernemer en vader van twee kinderen, wilde een fietser helpen die door de ME was aangereden en kreeg toen zelf klappen met een wapenstok. Die fietser reed alleen maar langs de demonstratie en had er niks mee te maken. Zijn fiets lag op de grond en die vriend van mij wilde die fiets weer aan die man geven en hielp ook hem overeind. De ME heeft hem toen geslagen.

Bij iedere daarop volgende demonstratie werd er steeds voortijdig ingegrepen en was er buitensporig veel politie op de been. ME, motorpolitie, bereden politie, Romeo's, waterkanonnen, drones en helikopters.

Op het Museumplein heb ik zelf meegemaakt, toen ik een spiegel in mijn handen had en die voor de politie hield en hen vroeg aan welke kant van de geschiedenis zij wilden staan, dat een wat oudere man, ca 65 70 jaar, iets verderop stond te schreeuwen naar mij dat hij niet kon wachten tot er wat wappies werden neergeknuppeld. Ik hield toen hem die spiegel voor op ca 8 meter afstand en toen kwam deze man naar mij toe en sloeg deze spiegel tegen mijn hoofd. De politie stond er vlakbij en vond het okee wat die man deed. Ik zei dat ik door hem werd aangevallen en dat boeide hen niks. De jonge vrouwelijke agente was arrogant en zeer onvriendelijk en vond dat ik maar mijn mond moest houden.

Verder heb ik van dichtbij gezien hoe politiepaarden mensen omverliepen, waterkanonnen die op ouderen werden gericht en gebruikt en de charges van de ME die jongeren, ouderen en vrouwen slaan met hun wapenstokken. Ik heb van vrienden direct gehoord dat zij erbij stonden toen die man gebeten werd door de politiehond.

Ik zorg steeds dat ik net op tijd veilig buiten de linie sta, want mijn twee tienerdochters hebben er niks aan als ik in het ziekenhuis beland. Ook al is het voor een hele goede zaak.

Verder heb ik van dichtbij gezien dat de romeo's in de busjes klaar stonden en nog even een snuifje namen.

De laatste demonstratie was 2e paasdag in onze eigen woonplaats. En zelfs daar waren er meerdere ME busjes, politie, de politieboot en romeo's ingeschakeld. En dat voor ca 400 vreedzame demonstranten. Onbegrijpelijk.

Bij alle demonstraties heb ik mij onder de demonstranten nooit onveilig gevoeld, sterker nog ik heb de meest mooie en lieve mensen ontmoet die daar allemaal staan voor onze vrijheid. Mensen die je een knuffel geven of je helpen of voor je opkomen. Die met hartjes ballonnen rondlopen of gele parapluutjes. Geen moment heb ik me als vrouw alleen onveilig gevoeld, totdat de politie en ME ingreep. Waar totaal nooit aanleiding voor is. De Romeo's veroorzaken rumoer waarna de politie een aanleiding heeft of creëert om heel hardhandig in te grijpen.

Mijn moeder heeft 25 jaar bij de politie gewerkt en dat ging er allemaal veel gemoedelijker aan toe, de politie van nu is veranderd en niet ten goede. Er is iets ernstigs mis en dat heb ik met eigen ogen gezien. En dit is niet zoals het nieuws dit op tv of in de krant vertelt. Verre van!

En demonstreren is een grondrecht, waar geen toestemming voor nodig is!

Leiderdorp

1 mei 2021

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Marloes Loos

.....

Drs. Pieter Kuit