

VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE

Naam: Tim Anton Verbij

Geboortedatum: 13 juni 1984

Geboorteplaats: Alphen aan den Rijn

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:

14 maart 2021 zal ik niet snel vergeten. Ik ben naar het Malieveld gegaan die dag om te demonstreren tegen de coronamaatregelen en de gang van zaken omtrent dit onderwerp.

Ik ben al vaker bij demonstraties op het Museumplein en op het Malieveld geweest. Vanaf de eerste keer in mijn leven dat ik ging demonstreren werd ik bekend met het feit dat er mensen van politie-eenheden tussen de over het algemeen zeer vriendelijke demonstranten liepen. De keren dat ik aanwezig ben geweest, escaleerde het naar mijn idee door het optreden van deze zogenaamde demonstranten van justitie of onnodig hard optreden tegen burgers die op dat moment op de verkeerde plek waren maar verder niets fout doen (op een scheldwoordje na dan). 14 maart mochten we tot 16.00 uur demonstreren, om ongeveer kwart voor vier werd geroepen dat iedereen weg moest van het terrein. Terwijl het toen al rustiger werd qua aantal mensen, er was een grote groep gaan zitten. Op het moment dat de politie op bizar harde wijze zittende mensen aanpakte en de paarden gingen rondrennen met slaande ruiters, voelde ik me niet meer veilig aangezien er ook undercover's rondlopen. Ik was van plan gewoon te gaan werken de volgende dag en heb uit zelfbescherming een startkabel uit mijn rugtas gehaald. Ik voelde me onveilig door wat ik zag, en was niet van plan een agent hiermee te slaan. Ik hoopte dat ik het veld normaal en ongeschonden zou kunnen verlaten, en dat waren volgens mij alle demonstranten van plan om 16.00 uur. Ik heb toen ik vlakbij de ME linie was de startkabel lafjes naar ze toegegooid. Ik was het zo niet eens hoe de mededemonstranten mishandeld werden, wat een waanzin. Ik ben toen even nadat ik afstand had gedaan van mijn bescherming gestruikeld. Ik was bijna voorbij de ME linie richting het pad naast het veld want ik moest het veld af voor de verordening en wilde naar mijn auto gaan. Wat daarna is gebeurd is bijna onrealistisch. Liggen is liggen vind ik en naar mijn idee dien je dan door de in ruime getale aanwezige agenten gearresteerd te worden. Ik dacht dat ze me dood wilden maken toen de busjes om me heen gezet werden en het speelkwartier door ging. Ik werd toen ik geboeid was vooruit in de bus gegooid op mijn beenwond, en even later door een agent op het bankje begeleid. Ik heb direct medische hulp gevraagd toen ik in de bus zat, en was ongeveer 2 uur later in een ziekenhuis. Op het bureau moest er eerst een dokter laten kijken of ik wel naar het ziekenhuis moest, gelukkig verstond de dokter zijn vak. Ik ben erg boos over het optreden van mensen die me veiligheid zouden bieden. Deze dag was extreem buitenproportioneel en niet fair, want er is niets gesloopt en het was nog niet afgelopen, dus even wachten tot 16.00 en de-escaleren had gepast geweest. Ik ben door dit voorval anders naar dit land en de politiek dan voorheen gaan kijken. Ik walg ervan, en onze minister-president vindt dit wel ok en kan niets opmaken uit de beelden. Leg nu alles maar eens uit aan de bevolking, want deze toneelschool heeft een andere agenda dan ze in de aanloop naar de verkiezingen gemeld hebben. Wees daar eerlijk over. Het is te doorzichtig en door middel van geweld en bloed en een verdeel en heers strategie wordt hun zin doorgedramd, en de bevelen opvolgende agenten en burgers die hun recht gebruiken zijn

ineens vijanden geworden. Ik hoop dat er snel een ander kabinet komt, en dat de veiligheidsdriehoeken die zulk optreden bedenken vervolgd zullen worden. Dit heeft niets met veiligheid te maken, dit is als je het mij vraagt autoritair machtsmisbruik omtrent dit specifieke onderwerp.

Leiderdorp

1 mei

Voorgelezen en ondertekend,

.....

Tim Verbij

.....

Drs. Pieter Kuit