

Ik ben meer dan 15 jaar agent en ken de organisatie als geen ander.

Ik ben gaan houden van wat ik doe. Ik heb collega's zien komen en gaan. Ik geloof in trouw aan je werkgever en aan je collega's. Ik heb vaak getwijfeld of ik moest blijven. Maar de mooie kanten van het vak hebben steeds de doorslag gegeven.

Sinds het tot stand komen van de Nationale Politie is er veel veranderd. Ik ben niet verandering wanneer het ten goede is. Maar nu lijkt het wel of ik een andere werkgever heb gekregen. Want alles is op de schop gegaan.

Wat ik het ergste vind is dat we onze houding tegen mensen hebben moeten veranderen. Steeds strenger handhaven en nadrukkelijker en zichtbaarder aanwezig zijn. Meer blauw op straat klinkt mooi en veilig maar er zijn situaties waar zichtbaar aanwezig zijn de lont in het kruidvat is.

Met al die demonstraties van tegenwoordig door corona en het handhaven van al die regels hebben we het een stuk drukker gekregen. Bij demonstraties op een vaste locatie is zichtbare aanwezigheid van grote hoeveelheden politie en ME een slecht idee. Je geeft er een verkeerde boodschap mee af. Het waterkanon om de hoek klaarzetten waar demonstranten het station uitkomen zet gelijk de toon. Demonstranten verwachten dan politiegeweld. Ze voelen zich gewantrouwd, je schept er extra afstand mee tussen overheid/politie en demonstranten.

Ik moet u zeggen dat ik als oudere diender met afschuw en verbazing naar al dat geweld kijk. Dit zijn geen incidenten maar is een bewuste strategie van afschrikking. Dat is ook waar het beleid van de afgelopen jaren op gebaseerd is. Afschrikking. Demonstranten afschrikken om gebruik te maken van hun rechten. De gedachte is dat wanneer je een keer onzacht in aanraking bent gekomen met de ME dat je je dan de volgende keer wel bedenkt. Daarom worden arrestanten ook zo slecht behandeld.

De politie gaat op de stoel van de rechter zitten. Het is niet de taak van de politie om te straffen. Maar dat doet de politie wel wanneer aangehouden mensen urenlang of een hele nacht in een ophoudcel worden gezet, of in een dronkenmanscel. En daar dan ook nog openlijk leedvermaak over hebben. Dan ben je aan het straffen en aan het afschrikken. Dat hoort niet in een volwassen democratie. Het is bovendien overtreding van de politiewet.

Agenten die er plezier in hebben om zo met mensen om te gaan zijn ongeschikt. Dat vind ik tenminste maar de korpsleiding beschermt dat soort lui. En dan in een PV (proces verbaal, BPOC2020) de zaken heel anders voorstellen, dat is valsheid in geschrifte.

Ook worden mensen die aangifte willen doen van politiegeweld bewust ontmoedigd om dat te doen. Er wordt gezegd dat het de zaken erger maakt, dat ze zullen worden aangeklaagd voor het doen van valse aangifte. Of dat ze het maar digitaal moeten doen. Je hebt als burger het volste recht om aangifte te doen tegen agenten die ongepast geweld tegen je gebruiken. Deze mensen tegenwerken door botweg te weigeren een aangifte op te nemen is onwettig. Ik zie het vele keren per week dus het zijn geen incidenten. Het wordt ook gewoon gezegd onder collega's dat je moet voorkomen dat ze aangifte doen.

We wijzen graag naar andere landen waar burgers onderdrukt worden en geen klachten kunnen indienen of aangifte kunnen doen tegen de politie. Of waar veel politiegeweld voorkomt en burgers worden opgepakt en zonder vorm van proces dagenlang worden vastgehouden. Ik ben bang dat we hier dezelfde kant op gaan. Het gaat sluipenderwijs.

Zie het nog maar eens terug te draaien wanneer het gewoonte is geworden zo met mensen om te gaan als politieorganisatie. U moet goed beseffen dat het korps niet zo kan werken zonder goedkeuring van de overheid. Dat vind ik een beangstigende gedachte. De openheid waarmee de regering het verdedigt wat er nu gebeurt. Daarmee geven ze een signaal af naar burgers dat je mensen die tegen het beleid zijn zo mag behandelen. Ik vind dat de regering mens en tegen elkaar opzet. Ze creëren onrust in de samenleving en gebruiken daar agenten voor.

Waarom dit gebeurt kan ik alleen maar naar raden maar wanneer ik alles bij elkaar optel zie ik één ding heel duidelijk: de overheid duldt geen tegenspraak. Niet van burgers en ook niet van de oppositie.

Maart 2021

Deze verklaring mag u anoniem op de website zetten. Mijn naam is bij u bekend en mag misschien later in gezamenlijk overleg bekend gemaakt worden.

\*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses