

Mijn vader zei altijd: “zelfs een hond bijt niet in de hand die hem voedt.” Hij bedoelde daarmee dat je trouw moet zijn aan je werkgever en deze niet in een kwaad daglicht moet stellen.

Bij u een verklaring afleggen geeft mij een gevoel dat ik in de hand bijt die mij voedt. Dat ik het korps in een kwaad daglicht stel. Maar eigenlijk stellen ze mij in een kwaad daglicht door mij uit hun naam dingen te laten doen die het daglicht niet kunnen velen.

Ik begrijp niet dat collega's die ik altijd als sociaal en hulpvaardig heb ervaren nu ogenscheinlijk zonder terughoudendheid mensen mishandelen die alleen maar kenbaar maken dat ze het niet eens zijn met alle maatregelen en dat doen door hun recht op demonstratie te gebruiken.

We kunnen niet zeggen dat we gewoon doen wat we opgedragen krijgen, dat we alleen maar ons werk doen. Dat kan je zeggen bij vele soorten werk maar niet als je als agent je te buiten gaat aan geweld.

Mensen hebben een geweten en eigen verantwoordelijkheid. Je hebt het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En de bevelen die we nu krijgen vanuit de leiding vallen onder dat laatste.

We kunnen dus niet zeggen dat we alleen maar ons werk doen. Ik weet niet of het mag, maar ik zou graag een soort opsomming geven van wat ik allemaal gezien heb in mijn werk. Dingen waarvan die collega's niet kunnen zeggen dat ze alleen maar hun werk deden.

Wanneer je een oude vrouw uit haar scootmobiel trekt omdat ze in de weg staat en die vrouw een duw geeft zodat ze hard op de grond terecht komt kan je niet zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer je als ME-er in blijft slaan op een man die op de grond ligt en hem daarbij ook nog eens op zijn hoofd slaat dan kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer je oude mensen die niet snel genoeg aan het bevel een locatie te verlaten voldoen oppakt en geboeid in een arrestantenbus gooit kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer minderjarige arrestanten hun ouders niet mogen bellen en je ze een nacht vasthoudt kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer je als ME-er een jongen van 15 die op de grond ligt minutenlang blijft schoppen terwijl je collega hem vasthoudt kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer je met een paard over iemand heen rijdt en diegene hulpeloos achterlaat kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

Wanneer je een gekleurde vrouw die aangehouden is uitscheldt voor 'geile apin' kan je niet meer zeggen dat je gewoon je werk deed.

Wanneer je als ME-er achter iemand aanrent en hem vol met de lange lat op zijn achterhoofd slaat en blijft slaan wanneer het bloed er al uit komt kan je niet meer zeggen dat je alleen maar je werk deed.

In al die gevallen kan je niet zeggen dat je alleen maar je werk deed zelfs niet wanneer je leidinggevende zegt dat dat je werk is.

Ik doe hier niet aan mee. Ik word daarop aangekeken door mijn collega's. Ik word gedemoniseerd en getreiterd.

Maar ik laat me door niemand in de positie dwingen dat ik later moet zeggen dat ik alleen maar mijn werk deed. Ook niet door de hand die mij voedt.

Maart 2021

Ik ben trots op deze verklaring. U mag deze anoniem op uw website plaatsen, maar ooit kom ik er met mijn naam mee naar buiten, in overleg met u.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses