

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben.... Ik ben als politieagent werkzaam bij de Nationale Politie. Ik ben pas in dienst gekomen toen de omvorming naar de Nationale Politie al rond was.

Collega's vertelde mij al snel dat heyt voor die omvorming veel beter was, maar ik had geen vergelijkingsmateriaal. Vol goede moed ben ik onbevungen begonnen aan wat ik als een zeer belangrijk onderdeel van de maatschappij zag: politieagent.

Al de negatieve verhalen over de onveiligheid binnen het korps, de discriminatie en het seksisme, legde ik naast mij neer want ik wilde dit een eerlijke kans geven.

Al snel bleek dat de verhalen waar waren en nog steeds zijn. Er heerst een onvolwassenheid die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Overal worden seksueel getinte opmerkingen en grapjes over gemaakt. Eerst zag ik dat als onschuldig. Ik wilde niet geloven dat er verkeerde bedoelingen achter zaten. Maar toen ik vrouwelijke collega's uit zag vallen omdat ze er niet meer tegen konden begonnen bij mij de twijfels toe te slaan: had ik wel het goede vak gekozen?

Toen ik op een keer een collega zag en hoorde schelden tegen iemand die was aangehouden en mijn collega deze man voor bruine drol uitschold, heb ik het bij de leiding gemeld. Daar werd mij verteld dat ik het allemaal niet zo serieus moest nemen. Het waren gewoon grapjes zei hij, die hoorde erbij. En de seksuele opmerkingen tegen collega's hoorde er ook bij. 'Mannen onder elkaar' noemde hij het.

Ik vond en vind het niet normaal dat burgers en collega's zo behandeld worden. En sinds de crisis uitbrak en er veel meer aanhoudingen verricht worden bij demonstraties is het helemaal erg geworden. Deze mensen worden uitgescholden voor wappie, en tal van andere minderwaardige namen. Er wordt op ze neergekeken, ze worden vernederd. En wanneer het vrouwen zijn worden ze seksueel geïntimideerd d.m.v. smerige opmerkingen en ongepaste aanrakingen.

Over het geweld kan ik zeggen dat dit vanuit de korpsleiding geïnitieerd wordt. Het zijn gewoon opdrachten. Ik ben geen ME-er maar ik hoor het van collega's die wel ME-er zijn. IK weet gewoon niet wat ik er mee aan moet. Het kan toch niet zo zijn dat we zo met mensen omgaan? Dat dit de vaste werkwijze van de politie is? Wij horen een voorbeeld te zijn.

Natuurlijk moeten we handhaven maar wel op een wijze zoals dat ons geleerd is. Nu lijkt het erop dat we tot vijand van de burger zijn geworden en dat dit vanuit de top van het korps uitgerold is. Ik kan wekelijik geen andere conclusie trekken want alles wijst in die richting.

Wanneer er iets over naar buiten komt wordt er gelogen en gedraaid. Alsof het geweld nodig was. Of er wordt bewijsmateriaal gefabriceerd en onder ambtseed gelogen. Agenten worden standaard op ambtseed geloofd. Dat vind ik verkeerd want ze verzinnen dingen waar je bij staat om zichzelf schoon te praten.

Ook dat heb ik gemeld bij de leiding toen ik er getuige van was dat twee collega's aan het bespreken waren hoe ze 'dat verdomde PV zo in elkaar konden draaien dat die kutwappie de schuld kreeg'. Volgens mijn leidinggevende 'zou ik het wel verkeerd gehoord hebben'.

Er lopen steeds meer agenten rond met dubieuze normen en waarden. Dit is een probleem wat je niet zomaar even oplost. Het wangedrag zit diep in het korps.

April 2021

Ik verzoek u mijn verklaring voorlopig anoniem te houden.

\*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses