

Ik ben het niet waard om een politieagent te zijn.

Een agent volgt de bevelen op en is trouw aan zijn collega's. Een agent handhaaft de orde en straalt gezag uit. Wanneer een stel opruiers de gezindheid van anderen in gevaar brengt doe je alles wat nodig is en waar je bevel toe krijgt om die lui te verwijderen.

Wanneer je gaat lopen klagen dat en die complotdenkers met fluwelen handschoentjes aan wil pakken is er geen plaats voor binnen het politiekorps.

Dat is de strekking van het gesprek dat ik met mijn leidinggevende had toen ik een gesprek met hem had aangevraagd over het herhaaldelijke geweld wat ik als ME-er moest toepassen op demonstrerende burgers. Ik kon eerst niet geloven dat ik hem dat hoorde zeggen. De man was buiten zinnen, en schreeuwde mij toe dat ik beter mijn biezen kon pakken, want agenten zoals ik waren niet te vertrouwen. Hij vroeg zich af hoe ik in godsnaam door de selectie van de opleiding was gekomen.

Het was al snel duidelijk dat ons gesprek niet binnenskamers was gebleven. Er werd door de collega's over me gesproken. Ik kreeg al snel bijnamen en het werk werd me onmogelijk gemaakt.

Een paar dagen later is mij medegedeeld dat ik niet meer als ME-er ingezet zou worden. Ook was ik niet meer te vertrouwen als surveillant dus kreeg ik voorlopig een bureaufunctie. Mijn functioneren zou geëvalueerd worden en ik moest erop rekenen dat er ontslag zou worden aangevraagd. Na een week mocht ik weer aan het werk maar niet meer als ME-er. Ik heb verder gehoord dat het ontslag van de baan was.

U begrijpt wel dat dit voor mij niet verder kan zo. Er is met mij gesold en het gesprek met mijn leidinggevende wat volgens zijn toezegging betrouwbaar zou zijn is naar buiten gebracht. Hij beweerde dat hij me voor ontslag had voorgedragen maar navraag door mij leerde me dat hij dat nooit gedaan heeft. Hij heeft mij op eigen gezag de les gelezen en geprobeerd te intimideren. Officieel ben ik nog steeds ME-er maar ik ben sinds het gesprek niet meer ingezet.

Hij is volledig buiten zijn bevoegdheden getreden en heeft mijn ons gesprek met veel collega's binnen mijn eenheid gedeeld. Ik ga nu over de tong als een 'wappielover', een 'complotdenker' en nog veel meer van dat soort termen.

Dit gebeurt wanneer je niet bereid bent burgers te mishandelen en uit te schelden. Wanneer je niet bereid bent burgers uren zonder proces-verbaal op te sluiten. Dit gebeurt wanneer je niet bereid bent mee te werken aan het schenden van talloze wetten waaraan we ons als politiekorps zouden moeten houden. Dit gebeurt wanneer je opkomt voor de rechten van burgers en voor je eigen rechten.

Wanneer je als burger aangehouden bent heb je geen enkele garantie dat je rechten gewaarborgd zijn. Je wordt uitgescholden en vernederd en uren vastgehouden. Er wordt niet tegenop gezien een PV aan te passen zodat je als burger voor de rechter geen poot meer hebt om op te staan.

Ik heb 11 jaar ervaring als agent. Het korps is geen schaduw meer van wat het geweest is. Met als reden de volksgezondheid mag je burgers van alles aan doen en hun rechten negeren en wegvagen. Je mag ze bedreigen, mishandelen en opsluiten.

Dat is het politiekorps anno 2021.

Maart 2021

Deze verklaring kunt u anoniem plaatsen.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses