

Ik heb me suf gepiekerd waarom een politiekorps in ruim 10 jaar tijd zo kan veranderen als dit korps is veranderd. Waarom een korps veranderd van een organisatie gericht op dienstbaarheid aan de maatschappij, op veiligheid, een organisatie waar ik collega's had die, net als ik, gemotiveerd waren om hun werk goed te doen, om burgers van dienst te zijn en 'boeven te vangen', zoals wij dat altijd noemde, in een korps dat mensen binnenlaat die het met de wet niet zo nauw nemen en met het grootste gemak enorm geweld loslaten op burgers zonder dat daar een goede aanleiding voor is.

Dat is eigenlijk in één zin samengevat wat ik wil zeggen. Het is mij duidelijk dat dit niet vanzelf gegaan is. Dit is bedacht, hier hebben mensen over nagedacht. Dit is een beleidsverandering die niet vanzelf gegaan is.

Want de agenten die al langer bij het korps diensten, zoals ik, worden in snel tempo vervangen door agenten die zonder scrupules doen wat ze eigen opgedragen, die elk bevel uitvoeren, ook bevelen die zich tegen de wet keren.

Wetten zijn er niet voor niets. Wetten zijn organisch en hebben zich in de loop der jaren gevormd gebaseerd op ervaringen. Wanneer er in een maatschappij iets misgaat wordt dat vaak rechtgezet door er een wet voor te maken waar mensen zich aan moeten houden. Zo is ook de politiewet ontstaan.

Nu wordt de politiewet opzijgezet als een hinderlijk object en tot mijn verbazing wordt het allemaal geaccepteerd. Amnesty International heeft er wat van gezegd. Daar kwam uiteindelijk een halfzachte rectie op dat van de 11 geweldincidenten er negen gerechtvaardigd waren. Dat is een leugen. Die incidenten zijn in scène gezet, allemaal. Ik ben bij verschillende geweldsexplosies, want dat waren het, betrokken geweest. Daar is opdracht toe gegeven. We deden precies wat er gezegd werd.

Ik leg deze verklaring af omdat ik hoop dat u er het goede mee doet. Dat duidelijk en openbaar wordt dat dit korps op een glijdende schaal zit en straks geen weg naar boven meer is. Ik ben bang dat de Nederlandse maatschappij blijvend veranderd. Het korps speelt daar een belangrijke rol in want wij handhaven al die wetten die uit de hoge hoed zijn getoverd om burgers in het gareel te houden.

Agenten die al langer dienen hebben hier heel veel moeite mee. Jonge agenten die vers van de opleiding komen lijken dat makkelijker te doen. Ik zie een patroon ontstaan sinds de Nationale Politie er is. Het moest allemaal effectiever. Het moest centraal aangestuurd worden. Terwijl we ons eerst richtten op de plaatselijk omstandigheden is er met de Nationale Politie een weg ingeslagen van één beleid voor heel Nederland.

Het is mij duidelijk dat dit effectiever is wanneer je een maatschappij wilt veranderen en vrijheden af wilt nemen van burgers. Dat gaat het meest effectief met een centrale aansturing van het politiekorps.

Dit korps veramerikaniseert. Geweld is niet langer een laatste redmiddel. Ik voorspel dat we meer schietincidenten gaan zien, dat agenten eerder hun dienstwapen trekken omdat ze niet weten hoe ze gespannen situaties op een andere manier op moeten lossen en omdat

geweld een integraal en steeds belangrijker onderdeel aan het vormen is van het politiekorps.

Het korps veranderd en Nederland veranderd mee. Blijvend.

Mei 2021

U mag mijn verklaring zonder mijn naam dus anoniem op uw website zetten.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses