

Ik ben agent. Al 8 jaar. Verklaringen opnemen is één van de dingen die je leert, Een verdachte hoeft niet te verklaren. Hij of zij is niet tot antwoorden verplicht.

Ook ik leg hier mijn verklaring volledig vrijwillig af. Dat doe ik omdat de politie een zeer belangrijke taak vervuld in Nederland. Een taak die moet zorgen voor veiligheid. Op alle vlakken in de maatschappij is de politie belangrijk voor die veiligheid. Van een fietser die op de stoep fietst tot het bestrijden van zware criminaliteit.

Sinds alles begon rond corona verzaakt de politie haar taken. Alles is er op gericht corona te bestrijden. Voor de politie betekent dat continu achter burgers aanzitten die maatregelen overtreden. Maar dat is het niet alleen. We krijgen nu ook instructies en aanwijzingen hoe we dat moeten doen.

Ik bedoel daarmee dat we repressief moeten handelen. Ik moet recht tegen mijn gevoel in de kleinste overtreding behandelen alsof het een soort halsmisdad is. Want het overtreden van een coronaregel is altijd gevaarlijk. Dat wordt ons voorgehouden. Mensen die dat doen brengen de gezondheid van anderen in gevaar. Dat zijn asociale mensen. Wappies. Complotdenkers.

Dat is ook goed zichtbaar bij het optreden van de politie bij demonstraties. Het fanatisme waarmee er wordt opgetreden tegen demonstranten komt niet uit de lucht vallen. Net als de gewone burgers zijn we door de overheid bang gemaakt dat er een zeer gevaarlijk virus rondwaart. We worden daarbij als agent ook nog eens opgezweept door de politieleiding tegen ieder die zich verzet tegen de maatregelen.

Binnen mijn eenheid gaat het nergens anders meer over. Er wordt over demonstranten gesproken alsof het een soort ongedierte betreft dat je moet bestrijden. Het zijn geen mensen meer maar ongedierte dat een levensgevaarlijke ziekte verspreidt. Zo wordt het geweten effectief uitgeschakeld. Want waarom zou het fout zijn ongedierte te verspreiden?

En het gaat maar door. Ik zie er nu al tegenop dat straks dat coronapaspoort wordt ingevoerd en bijvoorbeeld restaurants alleen nog gevaccineerden binnenlaten. Dan moeten wij erop af wanneer dat problemen veroorzaakt. De tweedeling die er nu al is zal alleen maar erger worden.

Ik handel in mijn werk recht tegen mijn geweten in. Ik zie niet hoe dit ooit voorbij zal gaan. De maatschappij is geobsedeerd door corona. Ik kan mijn werk niet meer met inzet en overtuiging doen.

De wijze waarop de politie met mensen omgaat ligt ver van mij af. De vernedering van arrestanten d.m.v. bijvoorbeeld discriminatie neemt hand over hand toe. Op deze wijze met burgers omgaan past niet bij mij. Ik ben best in staat hard op te treden wanneer nodig, maar respect voor mijn medemens is daarbij altijd mijn uitgangspunt geweest en is dat nog steeds. Ook wanneer mijn medemens anders denkt dan ik over bepaalde zaken. Dat respect is binnen de politie totaal verdwenen.

Ik wil weer doen waar ik voor opgeleid ben en waar de politie voor dient. Dat is zorgen voor veiligheid, en mensen in nood de helpende hand bieden.

April 2021

IK wil graag anoniem verklaren

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses