

Als politieagent heb ik een goed deel van mijn leven gegeven aan Nederland. Ik ga bijna met pensioen. Al 34 jaar dien ik mijn land en de Nederlandse bevolking.

Ik heb natuurlijk veel zien gebeuren en veranderen binnen de organisatie. Dat is logisch. Als politie moet je mee veranderen met de maatschappij. Maar rode draad moet altijd zijn dat de politie ten dienste staat van de maatschappij. Dat is een logisch gevolg uit het gegeven dat de overheid ook ten dienste staat aan de maatschappij die zij bestuurt.

Ik maak mij al ruim 10 jaar zorgen over de veranderingen die ingezet zijn. Ik zei zojuist dat veranderingen logisch zijn maar dit zijn veranderingen waardoor de politie én de overheid niet meer ten dienste staan van de maatschappij.

Er zijn in hoog tempo veranderingen doorgevoerd die slechts tot doel hebben burgers te kunnen verbaliseren. Er wordt niet meer naar de omstandigheden gekeken wanneer een burger een overtreding begaat. Verbaliseren en geld binnen harken is het enige doel. Dat direct verbaliseren is een opdracht die we als agent hebben gekregen, dat verzinnen we niet zelf. Waar ik vroeger de ruimte kreeg zelf in te schatten of ik een bekeuring gaf ben ik dat nu verplicht.

Omdat je samen surveilleert controleer je elkaar daarop. Sinds de Nationale Politie er is ken ik vaak degene met wie ik die dag dienst heb niet. Elkaar aangeven bij de leiding is een soort sport geworden. Dus wanneer ik niet direct verbaliseer kan mijn collega zomaar naar de leiding stappen. dat is ook gebeurt en toen had ik een groot probleem.

Het is beleid om agenten te laten surveilleren met collega's die ze niet kennen. Zo bouw je geen band op met elkaar.

Nu met de crisis is er een woud aan vaak onzinnige regels bijgekomen. Regels waar burgers zich niet aan kunnen of willen houden. Het geld stroomt binnen bij de overheid van alle bekeuringen die zijn uitgedeeld. De avondklok is een goudmijn. Samenscholende jongeren, alleen het woord al, worden massaal op de bon geslingerd.

Al dat geweld tijdens demonstraties is een onderdeel van het beleid van een overheid die zich tegen haar eigen burgers heeft gekeerd. De politieorganisatie doet daaraan mee. Er wordt minachtend over burgers gesproken en wanneer het demonstranten betreft mag je daar alles over en tegen zeggen.

Nederland is geen rechtsstaat meer wat mij betreft. Een rechtsstaat maakt wetten om het leven veilig en ordelijk te maken en om zo haar burgers te beschermen tegen criminaliteit. De politie handhaaft die wetten. Maar Nederland maakt al jaren wetten die zich tegen de burgers keren. Wanneer zo'n wet er eenmaal is heeft het geen zin meer naar de rechter te stappen want die moet zich aan zo'n wet houden wanneer hij of zij oordeelt.

Er is een verandering gaande die Nederland blijvend zal veranderen. Veel van de coronaregels gaan niet meer weg, of slechts tijdelijk. Nu het wetten zijn kan de overheid ze zo weer uit de kast trekken met een beroep op de volksgezondheid.

Ik ben blij dat ik volgend jaar met pensioen ga. want zo'n overheid wil ik niet meer voor werken.

Maart 2021

Deze verklaring mag u anoniem plaatsen.

\*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses